



Amanda Buys is een inspirerende docente uit Zuid Afrika, die op een bijzondere manier door de HEER gebruikt wordt op het gebied van bevrijding, geestelijke strijd en innerlijke genezing. Amanda heeft zelf een indrukwekkend getuigenis over Gods genezende en bevrijdende kracht.

Amanda en haar man Roly Buys hebben Kanaan Ministries opgericht vanuit het verlangen om de gemeente van Christus te dienen en te onderwijzen, hoe ze kan wandelen in OVERWINNING en VRIJHEID en hoe de gemeente GENEZING en HERSTEL kan vinden vanuit het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.



Donderdag en vrijdag 14 en 15 maart 2019

Tijd: 9.30-17.00 uur

Waar: Pillar of Fire
Kerketuinenweg 10C
2544 CW Den Haag
www.pillaroffire.nl

Prijs: € 50,- (incl. koffie en thee)

*Aanbevolen om beide dagen te volgen!
Je zorgt zelf voor lunch en overnachting.*

Aanmelden via:

journey2freedomnl@gmail.com

IBAN: NL27 INGB 0007 9289 93
t.n.v. Stichting Kanaan Ministries NL
o.v.v. 'Innerlijke genezing'



*Een leven van voortdurende
overwinning is mogelijk in
Jezus Christus*

Innerlijke genezing

Amanda en Roly Buys
Kanaan Ministries
Zuid-Afrika & Nederland

Illegitimacy

*(Buitenechtelijk,
buiten de wet geboren)*

- Wat is de geestelijke betekenis van 'illegitimacy'?
- De rol van de vader in het gezin
- Wonden als gevolg van een afwezige vader
- Het belang van hechting met de moeder



Psalm 131 : 2

"Innerlijk ben ik tot rust gekomen, zo rustig als een kind aan de borst van zijn moeder, zo rustig voel ik mij van binnen."

Arrested development

*(Stilgezet in je emotionele
ontwikkeling)*

- Wat zijn de gevolgen van 'arrested development' in verschillende fases van je leven?
- Gevolgen voor je relaties
- Hoe herken je dit?
- Hoe vul je de emotionele leegte?



Heart attitudes

*(Hartsgesteldheid n.a.v.
arrested development)*

- Afwijzing, trots, rebellie en bitterheid
- Waar komt de pijn vandaan?
- Hoe ga je op een volwassen manier om met emotionele pijn?

Leven in overwinning

- Hoe wandel ik in overwinning?
- Vernieuwing van je denken

Jesaja 41 : 10

"Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand".